

Lang Leve De Rietschoot!

40 jaren ontmoetingscentrum in 40 verhalen

Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto's verzameld voor een boek. Op de website van De Rietschoot en in de Coedijker Ban wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht...

Verhaal 3

'Lies Hart moet het doen.'



De eerste
voorzitter van
De Rietschoot

Dat Lies Smit-Hart de eerste voorzitter wordt van Stichting Ontmoetingscentrum De Rietschoot is niet zo verwonderlijk. Ze staat wijd en zijd bekend als een vrouw die van aanpakken weet. Op foto's van het voorbereidingswerk, de bouw en de opening van De Rietschoot staat ze vaak als enige vrouw tussen de mannen. Ze is zeker geen Dolle Mina, maar ze staat graag klaar voor anderen. Ze zet zich -onvermoeibaar en voortvarend- in voor het dorp en de gemeenschap, dus óók voor de oprichting van een nieuw ontmoetingscentrum.

De appel valt niet ver van de boom

Haar vader, Piet Hart, was haar grote voorbeeld. Hij was bijzonder sociaal bewogen en een fanatiek lid van de 'Sociaal Democratische Arbeiders Partij'. Hij was mede-initiatiefnemer van 'Oostwijk', een wijk met sociale woningbouw en oprichter van 'De Laatste Eer', om zo de arbeiders ook een kans te geven waardig te kunnen wonen en begraven te worden. Hij stond aan de basis van de oprichting van de vrijwillige brandweer en was de eerste commandant. Ook richtte hij de Stichting De Gouden Engel op, zodat het Koedijker Sinterklaasfeest, dat op oudejaarsdag gevierd wordt, in ere bleef.

Zijn dochter Lies (geboren 9 mei 1916) is een logische opvolgster. Ze is ambitieus en net zo sociaal als haar vader. Hoewel ze alleen lagere school heeft gevolgd, weet ze veel te bereiken in haar leven door zelfstudie, veel lezen en 'werkende voort wijzer te worden'.

Voor vrouwen is het in die tijd vanzelfsprekender dat ze zich thuis verdienen maken. Lies is naast al haar activiteiten ook vrouw en moeder en weet dat goed met elkaar te combineren. Volgens haar lukt het doordat ze van haar man altijd de steun en ruimte krijgt.

Ze laat behoorlijk wat voetdrukken achter in de Koedijkse samenleving. Een greep uit haar wapenfeiten: ze neemt het voorzitterschap van haar vader over bij Stichting De Gouden Engel, ze richt het lokale Katholieke Vrouwengilde (KVG) en de Stichting Koedijker Dorpsgemeenschap op. Ze is 'dik in de tachtig' als ze haar laatste onbezoldigde functie bij De Laatste Eer neerlegt en het stokje overdraagt aan Jan Duin.

'Daar gaat Lies Hart.'

En ook al trouwt ze met Jaap Smit, de (oud) Koedijkers blijven haar de rest van haar leven 'Lies Hart' noemen. Ze is achtennegentig jaar als ze overlijdt in 2014. Tot op de dag van vandaag wordt er met respect en een zeker ontzag over haar gesproken door de mensen die haar hebben meegemaakt:

'Ze was een echte vuurvreter, ze gaf niet op als zij haar zinnen ergens op gezet had'

'Ze was progressief in haar doen en laten.'

'Het was een baas, hoor. Je moest geen ruzie met haar krijgen.'

'Er mocht niks aan mankeren. Ze was perfectionistisch en dat verwachtte ze ook van anderen.'

'Ze heeft veel betekend voor de Koedijker samenleving.'

Lies Hart moet het doen

De manier waarop ze voorzitter wordt van Stichting Ontmoetingscentrum De Rietschoot, is wel een beetje curieus. Het is 1976 en het bestuur van het oude verenigingsgebouw stapt tijdens een vergadering in zijn geheel op. Ter plekke wordt een nieuw bestuur gevormd voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum aan de Saskerstraat. Ook wordt de voorzitter gekozen door het kersverse bestuur: 'Lies Smit-Hart moet het doen. Zij kan het als geen ander.' Alleen is Lies daar zelf helemaal niet bij en hoort ze tot haar verontwaardiging pas achteraf dat ze haar tot voorzitter hebben gebombardeerd. Desalniettemin gaat ze op de haar bekende wijze aan het werk -daadkrachtig en met een geboren autoriteit- want besturen is haar lust en haar leven.

Er is veel werk verzet vóór De Rietschoot er stond. Je kunt gerust stellen dat Lies Smit-Hart, samen met alle andere betrokkenen uit die tijd, de grondlegster is geweest van Ontmoetingscentrum De Rietschoot. Vlak na het vijfjarig jubileum van De Rietschoot stopt ze ermee en neemt Carla van Egmond het voorzitterschap van haar over.

Lies kijkt gedurende haar lange leven met gepaste trots terug op haar Rietschoot-tijd. 'We hebben er jarenlang keihard voor gewerkt.' Ze haalt graag een citaat aan van één van haar dorpsgenoten bij de opening; 'Koedijk heeft een nieuw hart gekregen.'

Aantal woorden; 681 (zonder hoofdtitel en fotobijschrift)